

Ik geloof dat mijn verlosser leeft en mij ten jongsten dage zal doen verrijzen. Off. overl.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Irma VAN DE VIJVER

echtgenote van Arthur BAGUET

Geboren te Nederbrakel, de 8 Juli 1889, en er godvruchtig overleden de 13 April 1953.

Voorzlen van de H.H. Sacramenten.

Zij was lid van de H. Hartbond, de Derde Orde de Conf. van de H. Barbara en de Boerinnengilde

De dierbare overledene die wij betreuen is bewonderenswaardig geweest in haar leven : goede moeder van een braaf en talrijke kroost, voorbeeldige echtgenote die haar gezin met wijsheid en offerende liefde bestuurde, was zij de toevlucht harer kinderen en de steun van haar man. Bovendien droeg zij haar zware kruis van ondermijnde gezondheid met deemoed, gelatenheid en edelmoedigheid.

In het kruis ligt het Heil, het ware Leven, want door het kruis komt tot ons de verlossing. Evenals Jezus uit liefde tot ons zijn kruis gedragen heeft tot op Calvarie, waar hij stierf te midden de meeste smarten, zo ook laten wij ons kruis dragen uit liefde tot Jezus.

Door haar langdurig en groot lijden was onze dierbare overledene gelijkvormig geworden aan de lijdende Jezus en met hem en door Hem die «De Verrijzenis en het Leven is» is zij nu verzezen tot het zalige eeuwige leven.

Dierbare man, beminde kinderen, gij weet hoe ik van U hield want ik leefde alleenlijk voor U ! Gij weet hoe ik U het voorbeeld heb gegeven van

deugdzaam en kristelijk leven. Onthoudt moeders lessen. Ik dank U voor Uw genegenheid en goede zorgen, U vooral mijn lieve dochter en zusters, die mij zo minzaam hebt bijgestaan en verzorgd. dat God het U lone. Vaart allen wel en tot weerziens.

Goedertierende Jezus, geef haar de eenwige rust.  
De 4 akten a.u.b.



De familiën VAN DE VIJVER, COESSENS, BAGUET en VAN NIEUWENHOVE ;

danken U voor uw bliken van christelijke deelneming.

Drukk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel