

' Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal.

Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal ' (lied van de kersttijd)



IN DANKBARE LIEFDE GEDENKEN WIJ

**De Heer**

**Marcel VAN DE VIJVER**

**echtgenoot van Mevrouw Elisabeth VERREYDT**

geboren te Elst op 8 januari 1916 en godvruchtig  
overleden te Ronse op 2 januari 1991,  
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.

---

Kerst- en nieuwjaartijd : gezellige tijd van gebo-  
genheid en samenzijn in familieverband. De eerste  
nieuwjaarsdag bracht allen samen in familiekring :  
kinderen en kleinkinderen bij de ouders en groot-  
ouders. Ook bonpa was er bij. Het was deugd-  
doend dit te mogen beleven. Er werden plannen gemaakt :  
de naderende verjaardag, het gouden huwelijksjubi-  
leum in het nieuwe jaar.

Nu staan wij voor dit plotse en onverwachte af-  
scheid. Wij rouwen en treuren om zijn heengaan.  
Graag hadden wij hem nog langer in ons midden  
gehad. Gelukkig zijn er de goede herinneringen, die  
ons helpen om dankbaar te zijn : de zorg voor el-

kaar als man en vrouw, de vele bezoeken van kin-  
deren en kleinkinderen, de goede contacten met  
vrienden en burens.

Dank voor dit alles, goede echtgenote, kinderen en  
kleinkinderen. Eenmaal zien wij elkaar weer : in het  
Rijk van vrede en rust, waarin ik nu ben voorge-  
gaan.

Heer God, wees Marcel indachtig.

Heilige Maria, bid voor ons allen.

Mevrouw Marcel VAN DE VIJVER-  
VERREYDT Elisabeth, zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Raymond BAERT-VAN DE  
VIJVER, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Roger MAES-  
VAN DE VIJVER en kinderen,  
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

De families VAN DE VIJVER, DE PREZ,  
VERREYDT en DE BUSSER,

**danken U oprecht voor uw gebed  
en blikken van medeleven.**

---

Rouwdienst DEVOS. Fiertelmeers, Ronse.