

Ten Paradijze geleiden u de Engelen. (off. overl.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MARIA VANDE VIJVER**

echtgenote van

Raymond Van Loven

geboren te Nederbrakel, de 27 Februari 1877 en er
godvruchtig overleden de 8 Juli 1955, versterkt
door de HH. Sacramenten der stervenden.

De dierbare overledene is steeds de brave huis-
vrouw en de goede moeder geweest op wie de echt-
genoot vast kon betrouwen en in wie de kinderen
het voorbeeld mochten vinden van een deugzaam
en kristelijk leven.

Op het einde van haar leven was zij ellendig ge-
worden maar al haar kwellingen en beproevingen
droeg zij met grote verdueligheid en gelatenheid.
Zij heeft zich voorbeeldig onderworpen aan Godes
H. Wil en haar lijden met dat van Jezus verenigd,
wel wetende dat wie met Jezus lijdt, in Hem zich
ook verlijdt.

Dierbare Echtgenoot, Lieve Kinderen, weent
niet over mij want het weze u een grote troost dat
ik uit het lijden verlost ben. Ik heb u steeds een
warme liefde toegedragen en altijd uw goed be-
tracht. Bewaart mijn aandenken levendig in uw
hart met veel voor mij te bidden, want het gebed
is de enige echte band die ons kan verenigd hou-
den. Vaartwel en tot weerziens bij O. L. Heer.

Goedertierene Jezus, geef haar de eeuwige rust.
de 4 akten voor de overledene a. u. b.

R. I. P.

De familiën

**VANDE VYVER, VAN LOVEN,
VAN CEUNEBROECK en DE CRAYE**
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw A. Mcdde, Everbeek.