

Gelukkig de dienaar, die de Heer bij zijne komst wakende zal vinden.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

**Maria-Clotilde
VANDE VYVER**

weduwe van

Mijnheer GENTIEL BILLEMONT

geboren te Mater de 20 Januari 1882
en godvruchtig overleden te St-Maria-Horebeke
de 30 Januari 1953
versterkt door de H.H. Sacramenten.

De weg naar het graf is altijd open ; elk uur, elke minuut kan de tijd uit zijn, kan de eeuwigheid beginnen.

Wijs is dan de christen die zó leeft gelijk hij bij zijn dood wenst bevonden te worden.

De duurzame overledene was geacht door allen die haar kenden ; om haar eenvoud, haar werkzaamheid, haar eerlijkheid. Haar brood heeft zij niet in ledigheid geëten. Hoe zij ook als christene geleefd heeft, kunnen we uitmaken uit haar aanvaarden van de heiligende schikkingen van onze Goede Meester.

Beminde Broeder. Zusters en Familieleden gedenkt U mijner in uw gebeden. Tot weerziens in de Hemel. Dank aan allen die mij verzorgd hebben.

H. Hart van Jezus ik heb vertrouwen op U.

Moeder Maria, draag mijn lieden op aan uw gekruiste Zoon, mijn Verlosser. Amen.

Horebeke. druk. De Clippela

De Familie VAN DE VYVER ;
De Familie BILLEMONT ;

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun betoond*