

Heer, zij die ons zo dierbaar en nabij was,
is ons ontnomen. Maar wij danken U voor haar.



Dit weze U een vroom aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor de zielernst van

MEVROUW

Maria-Irma VAN DE VYVER

weduwe van de heer

Jules VANDER CLEYEN

geboren te Munkzwalm op 27 oktober 1883 en
zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde-
Leupegem op 5 juni 1971, gesterkt door de
H.H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke
zegen.

Hoe klaar en moet de ziel niet zijn
die, losgemergeld door de pijn,
die uitgeleden, uitgeteerd,
wordt eindelijk Gods aanschouwen weerd.
Zo waart Gij, moeder, lijdend hier
zachmoediglijk uw vaagevier
waardoor Gij uw maat vervuld
nu blinkt en eeuwig blinken zult. G.G.

Graag hadden we onze goede moeder nog
langer bij ons willen houden.

Zij was een vrouw met een ruim hart. Moe-
dig en opgeruimd heeft zij haar plicht ver-
vuld. In elke omstandigheid wist zij zichzelf
te vergeten, ook en niet het minst als wedu-
we, voor het welzijn van haar kinderen.

Vele jaren heeft ze geduldig in haar ziekbed
geweest, omringd door de goede zorgen en
trouwe genegenheid van haar dochter.

God schenke haar thans voor dit hard en
beproefd leven, de heerlijke beloning van
eeuwige vrede en rust bij Hem.

Dierbare kinderen, uw toewijding en gene-
genheid was voor mij altijd een bron van
stille vreugde. Ik dank U oprecht voor alles
wat gij voor mij gedaan hebt, vooral voor de
vele goede zorgen tijdens mijn lange ziekte.
Ge zijt me steeds nabij gebleven. Ook bij
mijn tijdelijk heengaan tot de Vader zullen
wij blijvend, door de band van de liefde,
samenblijven.

Ook Gij, goede verpleegsters ik dank U van
harte.

H. Amandus, bid voor mij!

Juffrouw M.E. VANDER CLEYEN,

Mijnheer en Mevrouw

Ch. VAN WITTENBERGHE-V.D. CLEYEN
en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw

Norbert DE BUCK-VANDER CLEYEN
en kinderen,

De families

VAN DE VYVER-VANDER CLEYEN,

DANKEN

voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. Vandevelde, p.v.b.a., Oudenaarde