

Gelovig sterven
is afscheid nemen
van de tijd
niet van het leven.



IN UW VROOM GEBED BEVELEN WIJ DE
ZIEL AAN VAN

Mevrouw

Marie VANDEVIJVER

weduwe van de Heer
Theoduul FLAMAND,

geboren te Everbeek op 2 november 1889 en
overleden in de kliniek te Brakel-Opbrakel
op 16 februari 1973,
gesterkt door het Sakrament van de zieken
en in haar geboortegrond van
Everbeek Snt-Jozef begraven op 21 februari

De ouderdom is een zegen voor wie hem zo
rustig kon genieten als onze overledene. Eerst
met haar betreurde man, die zij in hoge ou-
derdom nog te vroeg verloor, dan met haar
kinderen en kleinkinderen was zij gelukkig en
gerijpt voor de hemel.

Haar sterven is een afscheid van haar fa-
milie, geburen, de Vrouwengilde en van ons
allen; maar ook het begin van een nieuw
leven: zo leert ons deze uitvaartliturgie en
ons heilig geloof.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, gij
waart mijn vreugde en mijn fierheid. Innig
dankbaar ben ik U allen die mij liefdevol be-
jegend en verzorgd hebt. God zegene U en
beware U in zijn liefde, in afwachting van een
eeuwigdurend wederzien.

Bidt voor mij. H. Jozef, beschermheilige
van de parochie en patroon van de goede
dood, bid voor ons.

De Heer en Mevrouw Hilaire FLAMAND-DE
BONTRIDDER en kinderen,

De Heer en Mevrouw Valère FLAMAND-VAN
DER MEEREN en kinderen,

De families VANDEVIJVER, FLAMAND,
FLAMAND, ROMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek