

Haar oude hart was moegeleefd
van jarenlange zorgen,
voor eeuwig mag zij rusten gaan,
geheel in God geborgen.



De Heer heeft in Zijn liefde opgenomen

MEVROUW

Marie-Elodie Van De Vijver

geboren te Elst op 31 mei 1909
en godvruchtig overleden in het Rustoord
„Najaarszon” te Brakel op 5 maart 1982
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Plichtsbewust en met Jezus als haar vriend heeft
zij geleefd. Eucharistie en gebed waren haar steun
in het leven. Hier haalde zij de sterkte om zich
door alle moeilijkheid van het leven heen te werken.

Ondanks haar handicap kon ze zeer optimistisch
zijn, waardoor ze veel werk kon verrichten voor de
missies waar haar lieve Zuster Anna verblijft.

Bij dit heengaan bidden we: „God, Gij zijt
vergevensgezind en wilt dat alle mensen zalig worden:
wij doen een beroep op Uw goedertierenheid en
vragen dat Gij uw dienaress Marie-Elodie, die uit
deze wereld is heengegaan, laat delen in de eeuwige
zaligheid waarop zij haar hoop steeds heeft gesteld.
Dit vragen wij U door en met onze Heer Jezus
Christus Uw Zoon, onze Heer en Redder.

U allen, Anna-Paula, naastbestaanden en bekenden
dank ik zeer oprecht voor het gelukkig samenzijn
en vooral u vrienden uit beide rusthuizen voor uw
genegenheid en tedere zorgen die ik mocht onder-
vinden. Bidden we dikwijls nog eens voor mekaar
tot we weer verenigd zijn in het Rijk van de Heer.
Maria, ons aller zorgende Moeder, bid voor ons.

Voor gebeden en kristelijke deelneming danken

De families VAN DE VIJVER-VAN WIJMEESCH.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel