

Gelukkig wie het goed verstaat :
met God en mens in vrede leven ;
't zal rust in 't hart met zegen geven,
en doet bij God ten hemel gaan.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus-Franciscus Vande Vijver

echtgenoot van Mevrouw

CONSTANCE DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, de 14 october 1890
en er godvruchtig overleden de 20 januari 1964,
gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Oud Strijder 1914-1918. Vuurkruiser.

Overwinningsmedaille. Herinneringsmedaille 1914-1918.

Gelukkig de mens, die bij naderende dood, zich
in volle bewustzijn mag bereiden tot het scheiden
uit dit leven en tot het overgaan in de eeuwigheid.

De dierbare overledene was eenvoudig en op-
recht. In noeste arbeid en liefdevolle bezorgdheid
heeft hij zich afgesloofd om zijn kinderen gelukkig
te zien. Zijn schoonste troost is dan ook de oertuig-
ing geleefd te hebben en aan zijn kinderen durza-
me lessen in kristelijke deugden gegeven te hebben.

Duurbare echtgenote en kinderen, hebt dank
voor uw diepe genegenheid en toewijding die gij
mij altijd hebt betoond. Blijft elkauder beminnen en
steunen. Helpt mij nu door uw gebeden, vooral in
het H. Misoffer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

.....
Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

De families VANDE VIJVER, PERSOONS, DE CUBBER, D'HAEYER

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.