

*Géén moeke méér om aan te huilen.
Géén liefde méér die wonden zalft.
Géén woorden méér om te bezinnen.
Alleen het afscheid blijft
— haar eeuwig — te beminnen.
A. Van Damme.*

Vroom aandenken aan
MEVROUW

Simonne VAN DE VIJVER

echtgenote van de Heer
André VAN TWEMBEKE

geboren te Zegelsem op 4 juni 1927 en
godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 5 oktober 1991.

Voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Och mijn God waarom!

Verbijsterend, onverklarend, je dood.

*Onze lieve moeder die we zo samen
met vader minden. Dagen, maanden ge-
kluisterd aan haar ziekbed, zonder één
enkele klacht van pijn. Levenslang was
ze moedig, liefdevol, attent bij de op-
voeding van haar kinderen.*

*Nu voelt de herfst zo kil, leeg de
avonden. De tijd kruipt traag, herin-
nerd, herleeft. Haar beeld van goedheid,
naastenliefde.*

*Zorgen zullen we voor vader, en bid-
den omdat de goede God je zal belonen,
voor alles wat je hier voor ons eens was.*

A. Van Damme.

†

De families VAN TWEMBEKE,
VAN DE VIJVER, BAUWENS
en VAN WAEYENBERGE,
*danken U van harte voor de
blijken van kristelijke deelneming.*

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49