

Is opgenomen in de vreugde van de Heer
de ziel van Mevrouw

Zoë VAN DE VIJVER

weduwe van de heer

Charles-Louis BLONDELLE

geboren te Nederbrakel, op 30 september 1888,
en er godvruchtig overleden, op 7 oktober 1967,
voorzien van het H. Sacrament van de Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Op rozenkrans-dag is zij rustig geworden en vredig ingeslapen. Als moeder deed zij ons denken aan de sterke vrouw van de bijbel die met vaste hand haar gezin leidde, die van de vroege morgen tot de late avond werkte aan de opvoeding van haar kinderen, die in tijden van nood en ontbering zich moedig hield en vertrouwde op de hulp van hierboven.

Op een bepaald ogenblik begaven haar krachten; toen bleef haar niets meer over dan haar vertrouwen op God en de troost van het gebed.

Wij zullen God blijven danken omdat wij zo een zorgzame moeder hebben gehad en het beeld blijven bewaren van onze vergrijsde moeder, die na een woelig leven, heenging met de vrede op het gelaat.

Dierbare kinderen, ik dank U om het geduld en de zorg die gij tijdens mijn ziekte aan mij hebt besteed. Ga rechtgeard door het leven,

zoals ik het U altijd heb geleerd en eens komt de dag, dat wij samen in de hemel belanden om eeuwig jong bij God te leven.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De families VAN DE VIJVER,
BLONDELLE,
DE WEERDT,
DE LANGE.