

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIE-ANSELMA VAN DE VIJVERE

weduwe van Mijnheer

REMI-JAN-BAPTIST VAN WAYENBERGHE

geboren te Nederbrakel, op 18 juni 1879, en er
godvruchtig in de Heer ontslapen, de 27 oogst 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

God heeft een grens gesteld aan ieder menschen-
leven en die grens wordt niet overschreden.

Uit die waarheid dreunt ons het ernstig
vermaan tegemoet: „Wees bereid, want die
grens is U onbekend, gij kent de dag noch
het uur”.

Sterven is bitter en zwaar, maar wanneer
wij als Teerspijze Jezus dragen in ons hart,
Jezus met zijn liefde, troost en kracht, dan
kunnen wij met hem bidden: „Mijn God,
laat deze lijdenskelk van mij weggaan, doch
niet mijn wil, maar Uw wil alleengeschiede”.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, lange
jaren heb ik gelukkig in uw midden geleefd.
Hebt dank voor al de goede zorgen en
genegenheid. Nu roept de Heer mij; gaarne
onderwerp ik mij aan zijn H. Wil. Blijft voor
mij bidden, vooral in uw wekelijkse zondag-
mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.



*De familiën VAN WAYENBERGHE,
VAN DE VIJVERE, DE WOLF en
VAN CEUNEBROECK*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver. Nederbrakel. Tel. 434.70