

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Ida = Maria Van De Vyvere

echtgenote van

Mijnheer Octaaf Baecke,

geboren te Munckzwalm, de 13 Januari 1886

en schielijk overleden te Mater, de 4 April 1950.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Och ! welk een dienaar Gods heeft ooit geleefd op aarde.
Die gene kruisen had en wien de kwelling spaarde.
Maar Jezus-Christus zelf, ons Heer en Meester, heeft
Hier zonder lijden, zelfs geen enkel uur geleefd.

Als ik in mijn lijden den lijdende Christus aankleef,
dan blijft het leven nog wel een tranendal, maar geen
tranenhuis. Dan vloeien ook wel mijne tranen, maar
niet uit een gebroken ziel. Dan klaag ik ook, maar mijn
klacht wordt een gebed. Dan zal er nog wel lijden zijn,
maar geen wanhoop.

Dit geloof houdt ons in het leven. Zij heeft langdu-
rige pijnen geleden ; beurtelings de verschillende be-
proevingen over haar zien heengaan. Doch steeds bleef
zij de goede, liefhebbende vrouw, die alles om Gods
wil heeft gedragen. Nu wenen er kleinen om haar
heengaan.

**Geliefde Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen en
Bloedverwanten, vaartwel ! weest mij indachtig in uw
gebeden.**

Mijn Jezus, barmhartigheid !

(300 d. afl.)

R.

I.

P.

De familiën

VAN DE VYVERE, DE VOS,

BAECKE en HEULEU.

Gevoelig aan uw blijk van deelneming
in hun pijnlijken rouw, bieden Ued.
hun innigen dank.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers