

Met hoop op de verrijzenis !



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Robert VAN DE VONDEL

1ste Wachtmeester bij de Rijkswacht
Lid van de Verbroedering der Rijkswacht
Lid van de Sportkring van het Distrikt Vilvoorde
Vereerd met de Militaire Eretekens van 1e en
2e klasse

Echtgenoot van

Mevrouw José WYNS

geboren te Sint Niklaas op 16 juli 1927 en
schielijk overleden te Melsbroek op 18 november
1968, in extremis gesterkt door de HH. Sa-
kramenten.

Wij stonden sprakeloos, wie kon het geloven.
Geen tijd ! in het dolle ritme van elke dag
waar wij 's morgens opgejaagd worden, waar
de spanningen toenemen bij elke minuut, waar
wij 's avonds reeds gekatapulteerd worden door
de nacht naar de volgende dag, heeft de tijd
voor Robert opgehouden, is zijn goede hart
stilgevallen.

Gisteren hebben wij hem gekend als een
joviale, openhartige vriend, die omgang zocht
met iedereen en die zich thuis voelde bij
iedereen ; vandaag staan we hier zonder hem.
Wat al geheimen omsluiert een mensenleven.

Wij denken aan Robert, maar bevreesd den-
ken we aan zijn vrouw, aan zijn kinderen,
aan zijn moeder. Voor hen zal de tijd niet
stilstaan, voor hen zal morgen een ander le-
ven, een leven zonder man, een leven zonder
papa beginnen.

Mogen we allen begrijpend en meevoelend
staan tegenover zoveel leed, en dat velen on-
der ons, niet enkel vandaag, met hoop en ver-
trouwen tot God zouden bidden : «Heer,
schenkt hem de heerlijkheid, en geeft moed
en sterkte aan vrouw, kinderen en moeder».

De families

VAN DE VONDEL,

WYNS,

JACOB en

VAN CAMPENHOUT,

danken U voor uw bliken van
deelneming.

Uitg. Opdecam, Everbeck