

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw rijk kome,  
Uw wil geschiede.



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

# Victor Van de Vondel

echtgenoot van Mevrouw  
Elisa JACOBS,

Lid van de Bond van het H. Hart.

Op rust gestelde 1e Opperwachtmeester  
der Rijkswacht.

Vereerd met verscheidene militaire eretekens.

Geboren te Blaasveld de 16 april 1887 en  
overleden te Everbeek St.-Maria  
de 17 november 1959.

Ik zou niet durven zeggen: "Weent niet!"  
Want ook Christus beweeende Zijn vriend Lazarus.  
Maar uw tranen en zuchten moeten uw kristelijke  
liefde uitdrukken. Weent dus niet als mensen die  
aan deze wereld gehecht zijn, maar als kristene  
mensen, ervan bewust dat ze op weg zijn naar  
de eeuwigheid! (H. Franciscus van Sales.)

Van huis uit kristelijk opgevoed, was de duur-  
bare overledene gewoon aan streng plichtbesef,  
en werd daarin geholpen door de levensbaan,  
die hij gekozen had. Jaren lang dwong hij zich,  
trouw, iedere maand, tot de H.H. Sacramenten te  
naderen. Dit is zeker onze grootste troost, nu de  
Heer hem haastig riep!

Zeker, de mens is zwak en, zegt St. Paulus,  
moet vechten om zijn Hemel te verdienen. Maar  
wie stipt en trouw tot de Biecht en de H. Tafel  
nadert mag gerust het uur van zijn afsterven te  
gemoet zien. Dit zegt ons O. L. Heer zelf, en her-  
haalt de H. Kerk in de mis der Overledenen.

Daarom is onze hoop gegrond dat de Heer, die  
trouw is in zijn beloften, het loon der Uitverko-  
renen zal schenken aan zijn dienaar Victor!

Teergeliefde echtgenote, moeder, kinderen en  
kleinkinderen, broeders en zusters, bloedver-  
wanten en vrienden, "weent niet als zij die geen  
hoop hebben!" Houd mijn gedachtenis in eer  
door uw kristelijke levenswandel! Het wederzijds  
gebed voor elkaar weze de blijvende band,  
die ons verenigt in afwachting van het blijde  
wederzien wij de Heer!

Bemind zij overal, het allerheiligste Hart van  
Jezus! (300 d. afl.)



De families VAN DE VONDEL,  
JACOBS, SMETS en VANDEPARRE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**

---

Uitg. Raph. Van der Geynst, Everbeek-Boven