

Wat vroeger, wat later,
wij gaan allemaal.
Die zwak zijn als 't halmpje
die sterk zijn als staal.



Vroom aandenken aan

Mevrouw

Elvira VAN de VOORDE

weduwe van de heer

Robert DEKENS

Geboren te Semmerzake op 21 mei 1922,
en godvruchtig overleden te Aalst
O.L.Vrouwziekenhuis op 8 maart 2003.
Gesterkt door de gebeden van de H.Kerk.

*Medestichtster van dansclub Hemaël
Lid van K.B.G. Dikkelvenne*

Wilfried en Jacqueline Polfiet-Dekens en dochter
Willy en Jeanine Van Malderghem-Dekens en zoon
Ivan en Nadine Verstichel-Dekens en dochter
Roger en Carine Eeckhout-Dekens en zoon
danken voor de blijken van medeleven en gebed.

Plots werd alles stil, stiller nog dan het
zwijgen van de ochtendvogels.

Zo onverwacht verliet je ons.

Nooit meer zullen wij nog je stappen horen,
nooit meer zal je lach weerklinken.

Je zal er altijd zijn
in de bloemen en de bomen
in de ogen van ons kind
op het stukgelopen tuinpad
in het zingen van de wind.

Midden onder ons
blijf je verder leven.

Wij voelen nog je warme handen,
zien een speelse glimlach
om je trillende lippen
en de glinstering in je ogen
als de hecht gesmeden band.

Dit afscheid doet onnoemlijk pijn
maar wat geweest is houdt ons samen
voor ons zal je er altijd zijn.

Namis op zaterdag 5 april 2003 om 18 uur.

Rouwcenter Van der Haegen, Gavere-Vuurste. Tel. 09/384 19 49