

Een zedig leven is de weg naar een zaligen dood en een zalige dood is de deur des eeuwigen levens, H. Ambr.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Marie Odile VANDEVOORDE

dochter van wijlen J.-Bte en Louise Vancauwenberghe

geboren te Everbeek, den 12 Juli 1885 en er
godvruchtig overleden den 18 Maart 1949,

Bediend van al de HH. Sacramenten.

Zij was met een zachtmoedig en ootmoedig hart begaafd haar mond sprak altijd woorden van wijsheid, en waarheid; daarom behaagde zij aan God en aan de menschen; en is haar gedachtenis in zegen. Ecci.

Omdat zij God aangenaam was, was het noodzakelijk dat de beproeving haar overkwam; maar zij bleef onberispelijk in de vreeze Gods en toonde geen droefheid tegen God, omdat Hij haar deze plaag overzond. Job.

Zij zocht den lof der menschen niet, de prijzing van hierboven was haar genoeg; voor haar werken verlangde zij slechts den goedkeurenden blik van Hem, wiens oog altijd waakt. H. Chrys.

Geliefde broeder en zusters, weent niet over mijn sterven; ik verlaat een dal van ellende voor een leven van eeuwig geluk. Hebt dank voor uw liefde, uw zorgen en uw gebeden. Tot wederziens in den Hemel, ons eeuwig vaderland. H. Aug.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust,
7 j. 7 q. afl.

Druk, Depessemier Everbeek

Een milde troost waren ons Uw bliken van kristelijke deelneming bij het afsterven van haar die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

VANDEVOORDE, VANCAUWENBERGHE

en POSTIER.