

Dood waar is uw pijn of smerte ?  
Sterven ! Wat heeft sterven in ?  
Zalig sterven is gewin.  
't Is gewin ter zaligheid.  
Sterven is onsterfelijkheid. (G. Gezelle)



TER NAGEDACHTENIS AAN  
DE HEER DOCTOR VEEARTS

**MAURITS VAN DE VOORDE**

Echtgenoot van MEVROUW

**ALBERTA VAN NIEUWERBURGH**

Geboren te Desteldonk de 1 December 1895 en  
zacht in de Heer ontslapen op Maandag der  
Goede Week, de 30 Maart 1953, gesterkt door de  
genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.  
Lid van de Bond van het H. Hart.

Terwijl wij allen hoopten dat God onze lieve  
Vader nog menig jaar bij ons zou laten riept  
Gij, o Heer, hem ten hemel op. Neen morren  
doen wij niet want Uwe raadsbesluiten zijn  
onnaspeurlijk. Wij eerbiedigen en aanvaarden  
ze, al vallen ze ons nog zo zwaar want Gij zijt  
de Alwijze. Wij smeken U echter steun ons  
beproefd gemoed in dit pijnlijk uur.

Nu juist vijf en twintig jaar, o Heer, schonkt  
Gij ons een diep-christelijk en gelukkig huwe-  
lijksleven. Werd het tijdelijk verbroken, eens  
komt de hereniging en dan voor eeuwig.

Liefste Vader, teneergedrukt door uw onher-  
stelbaar heengaan danken wij U voor al uw  
zorgen en liefde aan ons, uw kinderen, geschon-  
ken, want gans uw leven was één goedheid  
en bezorgdheid voor ons. We hadden U toch zo  
graag, de vreugde gegund te kunnen beleven  
hoe uw kroost moedig en God vrezend de  
wereld zou ingaan, hier een taak vervullend  
waarop Ge fier zoudt mogen zijn. Doch allen  
beloven we U, bij uw doodsbed, Moeder getrouw  
te blijven en samen met haar ons een weg door  
het leven te slaan. Moeder en wij, uw kinderen,

troosten ons Vader met de zekerheid van een  
weezien hierboven en met de gedachte « Vader  
was goed, minzaam voor allen, rechtvaardig en  
diep christelijk. »

Dierbare Vader, wij rekenen op uw gebed  
bij den Heer en wederkerig zullen ook wij U  
indachtig blijven in het H. Misoffer en H.  
Communie. Ook een blijvend Memento in de  
H. Mis van uw Oom-Priester en een vurig  
gebed uwer Familieleden-Kloosterlingen zijn  
U toegezegd.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.  
(300 d. aflaat)



Uw medevoelen in het verlies van  
hem die ons zo dierbaar was,  
schonk ons veel troost en uw gebed  
was een kostbare hulp voor onze  
welbeminde overledene.

**Wij danken U daarvoor van harte.**

.....  
Drukk W. Bruyneel, Lochristi