

Uw. Wil geschiede op aarde als in de hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Odon VANDEVOORDE

echtgenoot van Mevrouw

Bertha BEERENS,

geboren te Hem (Frankrijk) op 10 mei
1896 en godvruchtig overleden te

Opbrakel op 4 augustus 1971,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Eenvoudige deugzaamheid was het kente-
ken van zijn leven. Zijn zachtaardig gemoed
en vreedzame omgang met dienstvaardigheid
gepaard, hebben hem de liefde van God ge-
wonnen en de genegenheid van de mensen.
Zo stierf hij in vrede, wetend dat de dood
van de rechtvaardige niets anders is dan de
overgang tot een beter leven.

Tot weerziens, lieve vrouw, uw zorg was
mij zo troostvol, daarom dank ik U. Tot
weerziens mijn kinderen en kleinkinderen ;
steunt uw moeder met diezelfde warmte waar-
mede gij mij zo hebt omringd. Nu kan ik
niets meer, dan U danken om die liefde en
genegenheid die ik van U allen mocht on-
dervinden.

Tot weerziens mijn familieleden en vrien-
den, tot weerziens bij de Heer.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U.

De families
VANDEVOORDE,
VAN WIJMEERSCH,
BEERENS,
VAN LIERDE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel.