

Vader, uw H. Wil geschiede op de aarde als in den Hemel!



BID VOOR DE ZIEL VAN

PRUDENCE VANDEVOORDE

echtgenote van JEAN-BAPTISTE SPITAELS
geboren, te Everbeek, den 1 Juni 1875, en er
godvruchtig in den Heer ontslapen, den 9-6-1951,
versterkt door al de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

« — 0 — »

Wij moeten indachtig blijven dat wij vreemdelingen en reizigers zijn op deze aarde, zoals onze voorvaderen het waren, en dat onze dagen voorbijvliegen als een schaduw. (I Paral. XXIX. 17)
Maar wie God vreest moet den dood niet vrezen.
(Eccl. 1.13)

Heer, tred niet in het gerecht met uwe Dienares want niemand onder de levenden zal aan uw aanschijn rechtvaardig voorkomen (H. Hieron.)

Vaartwel, teerbeminde echtgenoot, kinderen en Duurbaren, eert uw Vader en houdt mijne gedachtenis in eer door de paden der deugd te bewandelen al de dagen uws levens en door den steun van uw godvruchtige gebeden: zo zal de Heer almachtig voor U ook verwezenlijken hetgeen Hij beloofd heeft aan de kinderen die hunne ouders eren en beminnen zocals Hij zelf dit gedaan heeft!

Mijn Jezus, Barmhartigheid! (100 dag. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 dag. afl.)

Dr. Vw A. Modde Everbeek.

Zeer gevoelig aan de blijken van christelijke deelname,
betoond bij het afsterven van Mevrouw
PRUDENCE VANDEVOORDE
bieden wij U onzen oprechten dank.

De familiën VANDEVOORDE, SPITAELS, COSYNS
en DESTERCCKE.