

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

DE HEER

**Albert VAN DE WALLE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Sidonie VAN DER MEEREN,**

geboren te Zegelsem op 2 juli 1910 en god-  
vruchtig overleden in het O.-L.-Vrouwezieken-  
huis te Oudenaarde op 21 april 1976,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

« Ik ben de Verijzenis en het Leven, wie  
in Mij gelooft zal leven, ook al is hij ge-  
storven, en al wie leeft en in Mij gelooft  
zal niet sterven in eeuwigheid ».  
Heer,

Treed niet in het gericht met uw dienaar,  
want geen mens is gerechtvaardigd, als Gij  
hem niet zijn schuld vergeeft.

Laat het gebed van deze gelovige gemeen-  
schap bij U ten beste spreken.

Wees een genadig Rechter voor hem, die  
het zegel draagt van de Heilige Drieëenheid.  
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der  
eeuwen. Amen.

Familieleden en vrienden, ik dank u voor  
alles wat gij voor mij gedaan hebt. Vergeet  
mij niet in uw gebeden.

Barmhartige God, geef hem de eeuwige  
rust.

De families VAN DE WALLE, COLLIJN,  
VAN DER MEEREN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel