

*"Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden."*

Psalm 23.



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Alice VAN DE WALLE

Echtgenote van

de Heer Gilbert DE VUYST

Geboren te Zegelsem op 2 januari 1922 en
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabethzieken-
huis te Zottegem op 30 maart 1995, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken.

"Laat me vlug naar huis. Wie gaat er zorg dragen
voor mijne jongen." Is er in haar leven wel een
moment geweest dat zij niet bezorgd was voor een
ander : haar geliefde echtgenoot, haar dierbare
kinderen, haar klein- en achterkleinkinderen, haar
buren en vele kennissen, de postbodes en de trou-
we verzorgers en verzorgsters tijdens haar ziekte,
allen droeg zij warm in het hart en zonder er veel
complimenten rond te maken wist ze die bezorgd-
heid tot oprechte vriendschap te maken. Had zij
samen met haar man niet jaren weten te bouwen
aan een gastvrij gezin. Vooral toen zij samen het
café Rome tussen patronage en kerk tot de mees-
te geliefde plek van ons dorp wisten te maken.

Wie kon er "Tjokske" zijn herberg toen voorbijgaan
zonder even binnen te wippen, meestal de
mannen aan den toog en de dames in de winkel,
om er met het allergrootste genoegten bij Liskan en
haar man de onmisbare geneugten van het leven
weer eens te proeven. Gilbert en Alice hebben
hard en lang gewerkt. Zij hadden het vaak niet
onder de markt. Een gezin van vijf kinderen groot
brengen en de beslommeringen van een bloeiende
zaak. Daarbij heeft O. L. Heer hen geen kruisen
bespaard. Vooral, de al te vroege dood van hun
zoon Rene heeft hun leven diep getekend. Ook al
werd er eens serieus gekibbeld, het is stil waar het
nooit eens waait, zij konden mekaar niet missen.
Altijd weer deed zij het zonnetje schijnen in de
soms mistige en bange dagen van dit leven.
Zoveel jaren lief en leed met mekaar oprecht
gedeeld en dan ineens dit einde. Haar ziekte heeft
haar ons ontstolen.

Het doet ons pijn, vooral nu wij beter zijn gaan
beseffen dat zij zoveel lijden uit liefde voor ons
heeft verborgen weten te houden. Toch was zij
O. L. Heer en haar geliefden dankbaar dat zij zo
lang thuis is mogen zijn en het medevoelen van
haar familie, haar goede burenen en kennissen,
zolang bewust heeft mogen ervaren.

Wij zeggen vaarwel, lieve vrouw en moeder en in
ons hart zal de deugddoende warmte van uw
oprechte liefde blijven stralen.

De families VAN DE WALLE - DE VUYST

COLIJN - VAN DE WIELE

danken oprecht voor de blijken van
medeleven bij deze rouw die hun treft.

Begr. Haustraete - Ritserveldt

Drukkerij Van de Maele