



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

André, Henri Van De Walle

Hij werd geboren te Nederbrakel op 19 juni 1921 en overleed te Brakel op 2 januari 1986, voorzien van de HH. Sakramenten.

Het nieuwe jaar werd voor André het echte heilsjaar, het ingaan in het eeuwigdurende heil, het geluk bij de Heer.

Zijn werk bracht hem in contact met vele mensen van wie hij hield en door wie hij zelf graag werd gezien. Elke attentie, hoe klein ook werd door hem gewaardeerd en in dank aanvaard.

Alhoewel zijn gezondheid minder goed was, had toch niemand dit plots afsterven verwacht. Zijn familie en vrienden zijn er dan ook zeer door getroffen.

Als gelovigen kunnen we toch ook nu het hoofd rechtop houden. Als diepgelovig mens kende hij de vermaning van de Heer: « Wees bereid, want ge kent dag noch uur ». Door een volgehouden gebedsleven en het wekelijks bijwonen van de eucharistie, heeft

hij zich voorbereid op deze ontmoeting met de Heer.

Moge de Heer hem nu zonder dralen opnemen in ons aller vaderhuis, de Hemel.

De families

VAN DE WALLE-VAN DER LINDEN,

darken U.

Namis: maandag 27 januari 1986 om 19 u.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel