

*Haar leven was één weven.
Nu heeft ze haar stuk in Gods Hand gegeven.*

Guido Gezelle.



Moge dit een vroom aandenken zijn
en een uitnodiging tot gebed voor

Zuster Innocentia Anna Van De Walle

Geboren te Vosselare : 30 maart 1911
voor eeuwig aan de Heer gewijd : 19 maart 1931
vierde haar gouden jubileum : 30 mei 1981
vierde haar diamanten jubileum : 29 mei 1991
In volle rust en vrede overgegaan naar het Hemels
Vaderhuis te Grobbendonk op 20 juli 1996.

Lieve Zuster Innocentia,

Je heengaan laat een diepe leemte in ons hart, maar liefde is sterker dan de dood. Zo blijft Je beeld samen met dat van Moeder Isidora, voor altijd in ons hart gegrift.

Dank : om Je stichtend voorbeeld en Je grote geest van geloof en Godsvertrouwen, die door Je eigen leven ons steunde in 't groeien naar ons ideaal. Als kleuterleidster heb Je met een eindeloos geduld en liefdevol ontzag honderden kinderen opgevoed. Op de eerste plaats was Je vooral de pijn aanvoelende moeder voor de minstbedeelden. Je schatten blijven Je dankbaar.

In jou naam danken wij :

- Onze dierbare congregatie van Deftinge, ons beminde oversten die ons 42 jaar lieten genieten van een gelukkig samenzijn.

- Zr. Gerarda die ons in Grobbendonk met veel liefde heeft opgevangen. Het duo werd vlug een gelukkig trio. Ze werd voor Jou en mij een onberekenende liefdevolle medezuster.

- Het bestuur van het OCMW en het rusthuis die het tehuis voor ons als een ware thuis heeft gemaakt. Het maakte Jou zo kinderlijk blij op Je verjaardag met dat mooie bloemstuk. Het was een levend symbool van er echt bij te horen.

- Gans je familie die met zovele blijken van genegenheid hun liefde voor tante nonneke betoonde. Ze verrasten Jou zo graag met een onverwacht bezoek.

- Dank aan het voltallige personeel van ons rusthuis dat bij elke ontmoeting dankbaar liet blijken dat ze zo blij, ja gevoelig waren voor je liedevolle blik en je hartelijk woord.

- Dank aan alle bewoners van ons huis die graag een praatje sloegen met Jou.

- Dank aan de bewoners van Wontergem, die na 16 jaar nog trouw een gelenheidskaartje sturen.

Dank allemaal.

Vaarwel lieve Zr. Innocentia,
zorg nu samen met ons moeder voor allen die Je zo beminden.

Uw U zeer liefhebbende, in alle wel en wee,

Zr. Leandrine.

Grobbendonk, 25 juli 1996.

Rouwcentrum De Winter - Grobbendonk 014/51.12.06