



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Armand Van de Walle

**echtgenoot van Mevrouw
Denise Van Den Abeele**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 3 december 1927 en overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 28 november 2000,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De families Van de Walle, De Smet,
Van Den Abeele en Bauwens.

sinds Armand uit Pijperzele
naar de Waesberg kwam
man en vrouw die samen
werken bidden en vertrouwen
ook tegenslag gekend
moedig hebben voortgedaan
heel vredig en heel lief

op het einde werd hij ziek
het vergeten en het dwalen
vrouw en kinderen wachten
op wat? dat hij moet gaan?
dat hij hun liefde meedraagt?
de herinnering en de toekomst
zijn de troost voor eeuwig

als Armand is overleden
is hij uit de kliniek teruggekeerd
om nog even zoals altijd thuis
voor het dankbaar zich herinneren
om te bidden bij een teder afscheid
voor wat onvergetelijk blijft
tot in eeuwige dagen

Namis op zondag 24 december om 11 uur
in de parochiekerk te Sint-Maria-Lierde.