

Glorie aan God en vrede aan de mensen van goede wil.  
Kerstmis.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## CLARISSE VAN DE WALLE

echtgenote van Mijnheer  
VICTOR VAN CAUWENBERGE,

geboren te Oubraker op 10 oktober 1897 en er zacht in de Heer ontslapen op 28 december 1964, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en der stervenden.

Bij het barre en gure weder van een witte Kerstdag is moeder ziek gevallen en op een paar dagen tijd naar de Heer gegaan. Gij allen die me lief hebt, weent niet te zeer als ongelovigen die geen hoop hebben, want wat is er schoner, dan na een vroom kristelijk leven naar God te gaan. Met Kristus heeft ze geleefd en geleden en door haar geloof in Hem zal ze eenmaal door Hem verrijzen...

We weten dat de dood voor kristen mensen niet het einde is maar het begin van een eeuwig leven; geen vernietiging en aftakeling van het leven, maar een bevrijding uit een wisselvallig aards bestaan.

Moeder zal blijven voortleven in onze gedachten als een voorbeeldige offervaardige echtgenote en als ons aller lieve moeder, die in hartelijke en nooit rustende zorg met toewijding en haar opofferende liefde, met een goed hart in vroomheid en berusting haar leven gaf voor ons geluk.

Geliefden, die ik achterlaat, bedankt God voor alles wat Hij u schonk door mijn moederhart, blijf trouw aan uw H. Geloof, dat U tot het leven en de opstanding voert. Moge het geloof en het gebed de hand zijn die ons in de Heer verenigt nu en hierna. Gij vooral mijn zuster, de Heer toegewijd, bid voor mijn ziel en voor het heil van mijn familieleden. Tot weerziens in de hemel.



De families

VAN DE WALLE,  
VAN CAUWENBERGE,  
SADONES,  
DE CUBBER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. S. Gyselinck, Oubraker