

O Kruis, in het bloed onzer helden geplant,  
Bewaer steeds en zegen ons Vaderland.



**BID VOOR DE ZIELERUST**  
van Mijnheer

## Edmond Van De Walle

Echtgenoot van Mevrouw

**ROSALIE VAN HEUVERZWYN**

geboren te Schorisse de 30 September 1884 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Vloesberg-  
d'Hoppe de 1 Januari 1959.

**Oorlogsinvalied 1914-1918**  
vereerd met verscheidene Eretekens.

- - - o - - -

Op de eerste dag van het nieuwe jaar, dag van  
wensen en voornemens, ging zijn gepijnigd lichaam  
ter ziele.

Velen zijner talrijke vrienden en kennissen hebben  
hem niet anders dan lijdend gekend maar ze gaven er  
zich geen rekenschap van, want nooit kwam een  
klacht over zijn lippen. De oorzaak zijner kwaal gaat  
terug tot in de loopgrachten van den IJzer. Vier jaar  
lang deelde hij wel en wee der frontsoldaten, om als  
een geknakt man in zijn wachtende huiskring terug  
te keren. Zijn taai karakter en ijzersterke wil hielden  
hem recht, want Edmond was één van die mensen  
die niet wilden ziek zijn, maar die hem goed kende  
las in zijn getrokken gelaatstreken dat een sluime-  
rende ziekte hem zonder genade ondermijnde. Nog  
was de vader aan het einde zijner beproevingen niet,  
zijn trots en fierheid, zijn enig teergeliefde zoon Roger  
zag hij in den bloei zijner jaren ten grave dragen.  
Zo'n slag zou het sterkste harte breken, maar als men  
alles schijnt kwijt te zijn, vindt men ten slotte altijd  
nog een sprankeltje hoop, bij de God van ver-  
troosting.

Mijn geliefde Echtgenote, mijn zorgzame Dochter  
en Schoonzoon, ge hebt bij het uitbreken mijner  
hooploze kwaal als bewaerengels over mij gewaakt.  
Mijn schamele woorden zijn ontoereikend om U te  
danken voor uw goedheid.

Mijn lieve Kinderen en teergeliefde Kleinkinderen,  
verzorgt en eert verder uw Moeder al de dagen van  
uw leven en de Gever van alle goed zal in - en na dit  
leven met U zijn.

Beste Makkers en Vrienden en gij allen die dit  
aandenken leest, blijft mij indachtig in uw gebeden.

O.L. Vrouw van Lourdes, patrones van ons kerkje,  
bid voor ons.

---

Druk. Portois Schorisse.

---



Mevrouw Edmond VAN DE WALLE geboren  
Rosalie VAN HEUVERZWYN, haar kinderen  
en kleinkinderen;

De familie VAN DE WALLE;

De familie VAN HEUVERZWYN;

Danken innig om Uw gebeden  
en om Uw blijken van deelneming in  
hun diepen rouw.