

„Hij nam de rechtvaardigheid als harnas, het oor-
deel als helm en de rechtzinnigheid als onoverwinne-
lijk schild.“ (Sap. V, 17)



Bid voor de zielerust

van Mijnheer

EMIEL VAN DE WALLE

weduwnaar van Mevrouw

Clotilde DE SMET

Burgemeester van Sint-Maria-Oudenhove sedert 1948

Lid van de Kerkraad

Lid van Sint-Vincentiusgenootschap

Lid van de H. Hartbond,

geboren te Nederbrakel op 4 april 1886 en godvruch-
tig in de Heer ontslapen te Sint-Maria-Oudenhove op
24 februari 1960, versterkt door de genademiddelen
van Onze Moeder de H. Kerk.

—♦♦♦—
Een goed kristen, een bezorgde huisvader, een
vroede burgervader, een trouwe vriend, een vreed-
zaam man is van ons heengegaan; wij herdenken
met ontroering zijn vroem gebed, zijn vriendelijke
omgang, zijn bezorgdheid voor het algemeen welzijn
van de gemeente en voor het welzijn van ieder in het
bijzonder.

God gaf hem wijsheid, verstand en voorzichtigheid
en die hem kenden verlangden zijn gevoelen te ken-
nen en te luisteren naar zijn raad. (III Reg. 4)

Met verduldigheid heeft hij rouw gedragen en een
langdurige ziekte onderstaan, indachtig de verlos-
sende kracht van het lijden voor het heil van velen.
Met Sint Paulus mag hij zeggen : „ Ik heb de goede
strijd gestreden, mijn loopbaan volbracht, het geloof
bewaard, voor het overige is mij de kroon der ge-
rechtigheid weggeleid, welke mij zal bezorgen de
Heer, de Rechtvaardige Rechter.“

Bemide kinderen en kleinkinderen, na moeder
neemt ook vader afscheid van u met een dankbaar
hart voor uw liefderijke zorgen en met het volle ver-
trouwen dat de opvoeding die wij u hebben gegeven
u zal in staat stellen om nu zelfstandig en toch een-
drachtig uw weg te gaan. Bewaart trouw ons aan-
denken, blijft vast geworteld in de oude christelijke
traditie, herdenkt ons in uw huiselijk en kerkelijk
gebed.

Bemide broeders, zusters, bloedverwanten, vrien-
den en medewerkers, ik bewaar een dankbaar aan-
denken aan uw genade en samenwerking, bidt
samen met mijn geliefden voor de rust van mijn ziel.

De vier akten. (12 jaar aflaat)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. a.)



Om uw troostend medevoelen in onze
rouw en om uw gebeden, danken Ued.
van harte :

Heer en Mevrouw André FAIGNAERT-
VAN DE WALLE;

Heer en Mevrouw Clement VAN DE
WALLE-DE POTTER en kinderen Marc
en Kristien;

Heer en Mevrouw Armand VAN DE
WALLE-VAN DEN ABELE en kind Patrick
Juffrouw Agnes VAN DE WALLE;

Heer Paul VAN DE WALLE;

De Familiën VAN DE WALLE, DE SMET
DEPREZ en LIETS.