

†

Bid voor de zielerust van
de Heer

Eugeen VAN DE WALLE

echtgenoot van
Angèle DE VLEESCHOUWER,

geboren te Nederbrakel op 25 september
1911 en godvruchtig overleden in de
St.-Elisabethkliniek te Zottegem
op 8 april 1989, gesterkt door Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Oorlogsinvaliden.

In onze herinnering bewaren wij het beeld
van een eenvoudige, goede vader. Samen
met zijn echtgenote heeft hij gewerkt
voor zijn gezin. Naarstig en bedrijvig be-
gaan met hun welzijn was hij een voor-
beeld voor de kinderen.

Vergroeid met de seizoenen en met het
werk in de natuur, hield hij van planten,
vruchten en dieren, voelde zich afhanke-
lijk van weer en wind. Hij was een ge-
lukkig en tevreden man in zijn gezin en
in zijn werk.

Mijn goede echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, heb dank voor alles wat ge
voor mij gedaan hebt. Uw zorg en liefde
waren voor mij een troost en opbeuring.
Steun en help elkaar en blijf vertrouwen
op God die alles ten goede keert. Blijft
mij in uw gebed indachtig en tot weer-
zien in de hemel.

Dierbare familie en vrienden, dank voor
uw hulp en steun, vooral dank om uw
genegenheid. Blijft één in gebed.

De families Van de Walle,
Van der Linden, De Vleeschouwer,
Callebaut,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel