

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE LIEVE KLEINE

Filip VAN DE WALLE

Zoontje van de Heer Gustaaf
en Mevrouw Simonne JANSSENS

die ons gezin kwam verblijden op 8 juli 1969,
en aan de liefde van zijn ouders, zusjes, broers
en familie werd ontrukkt op 21 december 1972.

Je kwam, je ging een korte weg :
Een vluchtig spoor in 't aardse land
Van waar? Waarheen? wij weten slechts
Van uit Gods hand tot in Gods hand.

FILIPKE, vader, moeder, Marleen, Marc, Jan,
Luc, Christine, Wim, je grootouders, je peter en
meter, je familie, je geburen, je lerares, je
vriendjes van de school treuren omdat je zo
vroeg ons hebt verlaten. Jij waart in liefde
ontvangen en de weinige jaren dat jij bij ons
waart waren zo troostend en zo heerlijk !

"Onze Vader, U bent met ons begonnen, U
bent met ons op weg gegaan, U kunt ons ook
thuis brengen. Laat het geloof, dat Gij onze
voortdurende hulp en steun blijft, in ons niet
uitdoven. Amen".



Mijnheer en Mevrouw Gustaaf Van De Walle-
Janssens,
Mejuffer Marleen Van De Walle,
Jongeheer Marc Van De Walle,
Jongeheer Jan Van De Walle,
Jongeheer Luc Van De Walle,
Mejuffer Christine Van De Walle,
Jongeheer Wim Van De Walle,

De families VAN DE WALLE, JANSSENS,
DE RICK en STEVENS.

DANKEN U innig voor uw bliken
van deelneming.

Drukk. De Toren, Herzele