

†

Vroom aandenken aan

DE HEER

## **Frans, Evarist Van De Walle**

echtgenoot van

**mevrouw MARIE-LOUISE VERMEIR**

Geboren te Oordegem, op 18 november 1919 en  
onverwacht overleden te Schellebelle, op 22 juni  
1985, hiertoe begeleid door het gebed van de  
H. Kerk.

Oud-strijder 1940-1945.

Lid N.S.B. afdeling Schellebelle.

Lid van de Koninklijke Muziekmaatschappij

« Eendracht maakt Macht » - Schellebelle.

Drager van het ereteken van de Arbeid 2e klas.

Té vroeg is vader van ons heengegaan,  
zijn heengaan laat een grote leemte na.  
Na zoveel maanden van hopen en vrezén,  
van bezorgdheid, verzorging en zorg  
is het afscheid fataal op ons geworpen.

Hij was als een tere plant geworden  
op een dunne stengel,  
die afbreekt bij de eerste windstoot.

Hij was nochtans steeds sterk geweest,  
zijn werk was zijn leven  
zijn gezin was zijn vreugde  
zijn groententuin zijn ontspanning.

Frans was een goed mens ;  
een voorbeeldige echtgenoot  
bekommerd om zijn vrouw,  
een echte vader voor zijn kinderen,  
hard werkend opdat zij het goed zouden hebben.

Als oud-strijder heeft hij gepoogd  
- ook in moeilijke omstandigheden -  
zijn plicht te doen  
ten bate van de medemens en het land.

God, onze Vader,  
met onze droefheid komen wij bij U,  
Gij kunt ons troosten.

Wij danken U voor dit leven  
dat wij nu in Uw handen leggen.  
Schenk ons rust en levensmoed.

Mevrouw

Frans Van De Walle - Marie-Louise Vermeir,  
en kinderen,

De families Van De Walle, Vermeir, Brantegem  
en Hoebeke,

danken U om de blijken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.

Begr. Cl. Van Bever, 69 20 08 - Druk Verbaere