



Tot de eeuwige Rust moge intreden

Mijnheer

Hector-Arthur VAN DE WALLE

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Syphrida Ronsse

geboren te Nederbrakel, op 22 oktober 1882, en
godvruchtig overleden te Opbrakel, op 23 janua-
ri 1967, voorbereid door het Sacrament van de
zieken en de Pauzelijke Zegen.

Vele levensjaren heeft de Heer geschonken aan deze stille, eenvoudige man. Alles wat in een mensenleven kan voorvallen, heeft hij ervaren : de vreugde van een beginnend gezinsleven, de droefheid van de aardse scheiding, het geluk van een gezonde werkkraft en het leed van de menselijke krankheid. Over zijn weidse velden is hij gegaan om er mee te werken met de Heer, Die de wasdom geeft aan alle leven. In de stilte van de brede natuur met haar wondere groei-kraft, heeft hij, beter dan wie ook, de nabijheid mogen onder-vinden van Hem, Die met milde Vaderhand de bloemen van het veld kleedt, de vogels eten geeft en des te meer zorg draagt voor zijn kinderen, de mensen. Hij is er geheel stil bij geworden in zijn oude dag, waarvan de eenzaamheid rijkelijk ge-vuld was door de aanwezigheid van de Hemelse Vader, Die nu zijn trouwe medewerker vol Liefde moge opnemen bij Zich.

Dierbare familieleden, mogen wij in gebed en liefde met elkaar verbonden blijven, tot de Heer ons allen eens voor eeuwig zal verenigen in Zijn Liefde.

De families

**VAN DE WALLE, RONSSSE, DE KE-
GELAERE en SANSPEUR**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Dr. Modde Everbeek