

De Heer is mijn leidsman en mijn licht.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## Herman VAN DE WALLE

echtgenoot van Christiane VAN ELSUWE,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 8 september 1937 en overleden in het  
A.Z. te Zottegem op 4 februari 1990,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Het leven is een tocht doorheen de dagen,  
het is het wel en wee van een sterveling  
dragen. Deze echtgenoot en vader heeft in-  
derdaad tijden van geluk gekend, maar ook  
dagen van lichamelijke pijn, van ziekte en  
bange onzekerheid wat de toekomst hem bren-  
gen zou. In ogenblikken dat het hem dui-  
delijk was dat het afscheid van de wereld  
voor hem nakend werd vroeg hij zijn echt-  
genote zorg te dragen voor de kinderen, al-  
dus de kommer vertolkend die zich van  
hem meester maakte.

Voorzeker gingen toen zijn gedachten ook  
uit naar zijn kleinkind waarvan hij zo veel  
hield.

Steeds is het een droevig gebeuren wan-  
neer een familielid de huiskring moet ver-  
laten omwille van verzorging. Dit droevig  
ogenblik heeft zijn echtgenote zo lang mo-  
gelijk weten uit te stellen, zodat haar man  
de grootst mogelijke kans kreeg om de be-  
proeving van zijn ziekte samen met zijn

familieleden te dragen. Dit moet voor hem  
zeker een sterkte en troost betekend hebben.  
Bij de dood van deze mens bidden nu zijn  
echtgenote, zijn kinderen en zijn naastbestaan-  
den tot de Heer : « God, Gij hebt Uw eigen  
Zoon de diepte van de dood laten proeven.  
Strek Uw handen genadig uit naar deze mens  
die naar U toe komt. Het worde licht voor  
hem na het duister van de dood. God, schenk  
hem rust en laat ons die achter blijven ge-  
sterkt worden door de woorden van Jezus  
« dat ieder die in Hem gelooft zal leven  
in eeuwigheid ».

De families :

VAN DE WALLE, VAN ELSUWE,  
DE HENAU, MARTENS,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Namis : zondag 4 maart om 7.30 u.

---

Rouwleiding bvba Raoul, Brakel  
Drukk, Devleeschouwer, Brakel