

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

†

Aandenken aan
mevrouw

Himelda VAN DE WALLE

weduwe van de heer
Gerard BLOMMAERT

Geboren te Nederbrakel 10 maart 1918 en
overleden in het Sint-Franciscustehuis te
Oprakel op 26 augustus 2001, gesterkt door
de Sacramenten van de ziekenzalving.

De nadiens wordt opgedragen in de Sint-Martinuskerk
te Oprakel op zondag 23 september 2001 om 9 uur.

Wij bewonderen haar taai wilskracht en haar
geduldige gelatenheid waarmee ze haar
levensperiode van ziekte heeft gedragen. Haar
laatste strijd hebben we willen meemaken tot het
einde. Dat gaf haar de zekerheid en de rust, dat
ze niet alleen was.

In dienst van haar medemens en met enorme inzet
voor haar gezin heeft ze een eenvoudig, hard
maar toch innig mooi leven tot een groots offer
uitgebouwd. Nu onze geliefde moeder niet meer
onder ons is, treuren onze harten, die hoopten
haar nog enkele jaren met onze wederliefde en
genegenheid te mogen omringen.

God heeft daar anders over geschikt. Hij weet,
wat het beste is. Maar onsterfelijk zal in ons
blijven : haar leven, haar goedheid, haar
voortdurende bezorgdheid en haar volle
overgave in de zware beproevingen die haar
getroffen hebben. Heer, wij danken U voor die
handen, die zo hard voor ons gewerkt hebben.
Nu zijn ze tot rust gekomen.

Haar taak is volbracht. Moge zij na een leven
van onafgebroken werkijver nu in vrede rusten.
Dank aan u mijn kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen, familie en burens in het rusthuis, die
de pijn hielpen verzachten met hun bezoek.

De families VAN DE WALLE - VAN DEN HAUTE
BLOMMAERT - DE COUVREUR
danken u voor de blijken van deelneming.