



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

Ida-Christine Van De Walle

weduwe van de Heer

RENÉ VAN VARENBERG

geboren te Munkzwalm de 21 december 1899 en
godvruchtig overleden te Strijpen de 25 december 1968.
Zij ontving het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen
" in extremis ".

Lid van de Broederschap van O. L. Vr. van Deinsbeke

Tijdens de vredige Kerstnacht werd deze goede moeder door de Heer tot de vreugde van de hemel geroepen.

En langdurige, slepende kwaal had stilaan haar gestel ondermijnd. In kalme berusting en volle overgave aan Gods H. Wil heeft zij jarenlang alles verdragen en was zij een voorbeeld van een sterke ziel.

Vroom van gemoed, trouw aan O. L. Heer, wars van kwaadsprekerij heeft deze moedige vrouw in stilte veel gebeden. Gans haar leven was een liefdevolle toewijding aan hen die O. L. Heer haar gaf. Zij was een trouwe echtgenote en bleef steeds een werkzame en zorgzame moeder die leefde voor de deugd en het welzijn van haar kinderen.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik was gaarne nog wat bij u gebleven, maar ik gehoorzaam ook gaarne en gewillig aan Gods stem die mij roept. Ik dank u allen, want voortdurend zijt gij door dankbare toewijding en oprechte genegenheid mijn troost en mijn vreugde geweest. Van uit de hemel zal ik met vader al uw doen en laten nagaan en u steunen in de strijd die 't leven is. Blijven wij bidden voor elkaar en tot weerziens.

Beste familie en goede vrienden, ik reken ook op uw gebed.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De Heer André VAN VARENBERG,

De Heer Roger VAN VARENBERG,

De Heer en Mevrouw Aimé VAN VARENBERG-VAN KERKHOVE
en dochter Linda,

De Heer en Mevrouw Norbert VAN VARENBERG-BRUYLAND
en kinderen Lieven en Joost,

De families VAN DE WALLE, VAN VARENBERG, RAHOENS
en RONSSE.

danken U voor uw troostende blijken

van deelname en gebeden.