

De mens en weet vandage niet
Wat morgen hem kan brengen ;
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in den weg zal springen. G.G.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Isidoor Van de Walle

echtgenoot van

Mevrouw Marcella Windels

geboren te Geraardsbergen de 11 augustus 1901 en er
kortstondig overleden de 29 september 1960,
gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Weer staat een diepbedroefde familie rondom een
geliefde dode ; weer ontsteeg een dierbare vader, nog
in de fleur van zijn jaren dit aardse land, om te gaan
naar zijn God, waar rust is, geluk en eeuwige vrede.

Schone gaven naar ziel en hart sierden zijn persoon-
lijkheid. Ijverig was hij in het goede, rechtvaardig en
eenvoudig. Boven alles trof ons in hem een grote goed-
heid die leesbaar was in zijn blik, maar meer nog, die
openstraalde in zijn daden, welke nu de stille getuigenis
blijven van zijn edel hart en schoon gemoed.

Wanneer het zijn familie gold was niets hem te veel
en stond hij steeds in de brei.

Mijn zeer beminde vrouw, Uw leed echter is groot
en zwaar om te dragen. Troost U en weet dat God U
meer dan ooit de nodige genade zal schenken. En gij
mijn lieve kinderen en kleinkind, weest de troost van

uw moeder en staat haar bij al de dagen van haar le-
ven. Wij bidden voor elkaar en blijven verenigd in
God.

Mijn beste bloedverwanten en vrienden, schenkt mij
een vuig gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 afl.)



De Families Van de Walle ;

Windels ;

Huwé ;

Van der Geynst ;

danken U voor de deelneming in rouw
en gebeden voor de dierbare over-
ledene.

Drukk. Pieraert