

God is onze hulp in de beproevingen die ons over-  
komen.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# Jan-Baptist VAN DE WALLE

echtgenoot van

## Emma Muyshond,

geboren te Mater, den 9 Mei 1902 en schielijk van  
het leven ontnomen te Eyne, den 4 September 1944.

Gansch de Parochie was in feeststemming! De lang  
verwachte bevrijding van ons duurbaar Land was na-  
kend! Ieder voelde zich gelukkig en ontlast van dwang  
en zorgen. Opgewekt trok Jan-Baptist naar zijn werk,  
om het dagelijksch brood te gaan verdienen voor zijn  
vrouw en zijn kind, die hij zoo teerhartig liefhad.  
"Tot weerziens! .. riep hij hun al henenrijdend toe...

"Tot weerziens .. klonk het in hun ooren ;  
"Tot weerziens .. ruischte 't door zijn hart...  
Eilaas! hoe ging die zoete hoop verloren  
In diepen rouw en bittere smart!

Enkele uren nadien kwam het verpletterend bericht  
van zijn onvoorziene dood in zijn rustige blijf haard-  
stede toe.

O Heer! een nog jeugdig leven, gansch toegewijd  
aan 't heil van vrouw en kind, zoo onverhoeds eindig-  
end in een lachhartig overval... laat dit offer tot zegen  
geworden voor zijn rouwende weduwe en zijn kind ;  
aanvaard dit offer met zoovele andere bloedige offers,  
tot heil van 't Vaderland!

*Teergeliefde Echtgenoot*, groot is de beproeving,  
maar betrouw op God. Hij zal uw Trooster zijn. En  
gij, *mijn duurbaar Kind*, omring uw Moeder met uw  
liefde. Blijft mij, ook gij *mijn Bloedverwanten*, steeds  
indachtig in uwe gebeden. En tot weerziens in den  
Hemel.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)*

Mevrouw Weduwe Jan-Baptist Van De Walle, geboren Emma Muyshond,  
zijn echtgenootte ;  
Mevrouw Elza Van De Walle,  
zijn kind ;  
Mijnheer Emiel Van De Walle-De Stabbel,  
zijn vader ;  
Mijnheer en Mevrouw Remi Muyshond-De Schepper, zijn schoonouders ;  
De familiën Van De Walle, Muyshond, De Stabbel en De Schepper.

Diepgevoelig aan uw blijken van deelneming,  
betuigen wij U onzen innigsten dank.

.....  
Eenname — E. Vander Stuyft-Taverniers