

Geloofd zij Jezus Kristus !

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Jan-Baptist Van de Walle

echtgenoot van Mevrouw

Florentia-Elisabeth DE RUYVER,

geboren te Elst op 3 januari 1908 en godvruchtig  
overleden te Nederbrakel op 26 september 1962,  
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

-†-

In iedere levensomstandigheid moet men de Hand  
van God zien en nooit vergeten dat deze Hand  
zich leiden laat door zijn Hart.

Waakt, want ge weet niet op welke dag de Heer  
zal komen. Weest dus bereid, want de Mensenzoon  
komt op een onverwacht uur.

De duurzame overledene was een werkzaam man  
geweest. Zijn arbeid heeft hem ziek gemaakt en  
deze ziekte heeft hij verduuldig verdragen.

Wie voor de overledenen bidt, beoefent een werk  
van barmhartigheid. Laat ons gebed voor deze over-  
ledene er dan ook een zijn van volledige overgave  
aan Gods oneindige barmhartigheid.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
hebt dank voor uw genegenheid en liefdevolle zor-  
gen. Weest mij allen indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.



Voor uw blijken van kristelijke  
deelneming in haar rouw en voor  
uw gebed tot zielerust van haar  
overledene, danken u van harte

De Families VAN DE WALLE, DE WEERDT, DE  
RUYVER, ROMEYNS,

Uitg. S. Gyselinck, koster, Oprakel