

Wees niet bang, maar blijf geloven. (Mc. 15)



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Jean-Paul Van De Walle

zoon van CHARLES

en JULIA DE CLERCQ

geboren te Zottegem op 4 februari 1961 en
godvruchtig overleden te Gent in het Acade-
misch Ziekenhuis op 7 augustus 1980, gesterkt
door de H. Sakramenten der stervenden.

Wij kunnen het zo moeilijk aannemen. Wij
strijden tegen onszelf. Ontsteltenis en ver-
slagenheid vervullen ons hart. De droom van
een jong mens, van een reeds vroeger be-
proefd gezin, de troost en het geluk van de
ouders, de vreugde van hun kind, werden door
een plotse dood onttakeld en verijdeld.

Toen hij die zondagmiddag op weg ging, kon
niemand vermoeden dat die weg een weggaan
uit dit leven zou zijn. Het werd de weg naar
de eeuwige Godsontmoeting.

Beminde ouders, broers, schoonzusters en fa-
milie, tot over de dood heen blijven wij van
elkaar houden. God geve u sterkte om het
leven met moed verder te aanvaarden. Ik dank
u om uw liefde en genegenheid. Denk maar
eens aan de spreuk die in menig huis hangt :
« Wees niet bang, maar blijf geloven ».

Heer, schenk aan de ouders en allen die be-
gaan waren om dit jonge leven, de kracht

om de zware beproeving in geloof te dragen.

Nu blijft er slechts ons hart dat brandt
van pijn en spijt en mededogen,
om uw gesloten lieve ogen,
om uw sterven dat té vroeg nog was. (J.C.)
De namis wordt opgedragen in de kerk van
Steenhuize, op dinsdag 26 augustus 1980, om
19 u. 30.

De families VAN DE WALLE, DE CLERCQ,

COLIJN en DUHAUD,

**danken U voor de blijken van gene-
genheid en deelneming in de rouw.**

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054/33.89.90