

De vreugde van ons hart is weggenomen en in droefheid veranderd, geef ons O Heer in vergelding moed en onderwerping aan uwen heiligen wil.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Joseph Emiel Van de Walle

Echtgenoot van Mevrouw

Leonie De Vreese

geboren te Segelsem, 20 Juni 1879 en godvruchtig overleden te Gent, versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Lid der Confrerie van den H. Rochus.

De duurzame overledene was een trouwe liefdevolle echtgenoot, een zorgzame en voorbeeldige vader een geestdriftige en edelmoedige vriend. Zijn geloof was hem steeds een opbeuring en een troost, zonder vrees zal hij dan ook den dood hebben te gemoet gezien, wel bewust dat het de weg is die ons leidt naar het waar geluk.

Zijn laatste stonden waren pijnlijk en smartvol, geen de minste klacht kwam over zijn lippen en naar het voorbeeld van den Goddelijken Zaligmaker heeft hij alles met de grootste verdueligheid verdragen.

Vaarwel Geliefde Echtgenoot en duurzame Kinderen, mijn heengaan valt u voorzeker pijnlijk en smartvol. Het leere u meer nog op te zien naar het hemels vaderland waar wij eens in onvergankelijke vreugde elkander terugvinden. En gij mijne teergeliefde Broeders en Zuster hebt dank voor uwe liefde en genegenheid. Mijn zegen bescherme u moge uw gebed mij troosten en mij verheugen.

Genadige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Dat hij ruste in vrede.

De Wilde, Merelbeke.

Mevrouw Joseph Van de Walle, geboren Leonie De Vreese ;
Mijnheer en Mevrouw Michel Van de Walle-Opstal en hun
dochter Jacqueline ;

Mijnheer en Mevrouw Nestor Van Ceulebroeck-Van de Walle
en hun dochter Liliane ;

De familien Van de Walle-De Vreese, Waegeman en Lampaert,

*danken U hartelijk
voor de blijken van deelneming in hun rouw.*