

De Hemelse Vader moge in Zijn goedheid
tot Zich nemen

†

Mijnheer

Karel - Lodewijk Van De Walle

zoon van wijlen Heer en Mevrouw

Theofiel Van De Walle-De Weerd

geboren te Elst, de 8 november 1906,
en godvruchtig overleden te Opbrakel,
de 26 februari 1969.

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Aan uw gelovigen, Heer, wordt het leven
niet ontnomen, maar het wordt in een beter
veranderd; terwijl hun aardse woning in
puin vervalt wordt hun in de hemel een
eeuwige verblijfplaats voorbereid.

(Mis van de overledenen.)

De dood geeft de mens zalige lessen; hij
leert ons hoe klein wij zijn voor God,
hoe kort het leven is voor de eeuwigheid,
hij spaart niemand en alle menselijke po-
gingen zijn vruchteloos. (H. Alphonsus).

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen
op U.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families VAN DE WALLE,
DE WEERDT.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470