

Kristus is ons voorgegaan in de verrijzenis.



Herinnert U in gebed de naam en het leven van

DE HEER

Libert VAN DE WALLE

echtgenoot van Mevrouw Bertha STEYAERT

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 23 juni 1894 en zachtjes in de Heer ontslapen in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 25 november 1985, gesterkt door de H.H. Sacramenten der Zieken.

Hij werd om zijn vele vcdiensten met meerdere ere-tokens onderscheiden :

Oorlogskruis met bronzen leeuw

Overwinningsmedaille

Herinneringsmedaille 1914-1918

Kruis van Ridder der Kroonorde met Zwaarden
Vuurkruiser

Palm op het lint van het Oorlogskruis

Kruis van Ridder der Leopoldsorde met Zwaarden
Herinneringsmedaille van de regering van Zijne

Majesteit Albert I

Kruis van Officier in de Kroonorde met Gulden
Zwaarden

Kruis van Officier in de Leopoldsorde met Gulden
Zwaarden

Houder van zes frontstrepen

Medestichter N.S.B. St.-Goriks-Oudenhove

Lid van de K.B.G. St.-Goriks-Oudenhove

Mevrouw Bertha STEYAERT, zijn echtgenote
Jérôme en Cecile VAN DE WALLE-DE MOOR,
kinderen en kleinkinderen,
Valère en Christiane VAN DE WALLE-TRONCQUO
en kinderen,

De families VAN DE WALLE, STEYAERT, DE PREZ
EN DE SCHAEPDRIJVER,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke
deelneming en danken U.

Vandaag zijn wij bijeengekomen om Libert, die wij in dit uur voor het laatst in ons midden mochten hebben, weg te dragen naar zijn laatste rustplaats. Wij geven hem uit onze handen, wij leggen hem neer in de aarde, in de handen van de levende God.

Een in-goede diepgelovige man is uit onze kring weggevallen. De oudste man van de parochie. Met eerbied en genegenheid denken wij aan hem terug. Hij was steeds bezorgd en bekommerd voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij was een neerstig en plichtsgetrouw man, een vredelievend en zachtmoedig mens. Het beeld van een goede vader zal zijn kinderen steeds voor ogen staan omdat hij hen is voorgegaan door zijn voorbeeld en werkzaamheid.

Beste vader, wij danken u voor de goedheid die van U is uitgegaan. Wij danken u omdat gij een mens waart om echt en diep van te houden. In ons hart, in onze gedachten, in onze levensduur en in ons geweten, zult ge voortleven.

Mijn beste echtgenote, wij hadden gehoopt nog samen ons 60-jarig huwelijksjubileum te mogen vieren. In stilte ben ik van U heengegaan, toch blijven wij over de dood heen met elkaar verbonden.

Mijn goede kinderen, mijn beste kleinkinderen en achterkleinkinderen allemaal, ook in de dood blijft ge me zo nabij en zo dierbaar. Ik dank u voor alles, vooral voor die schone lange levensavond en die nooit versagende kommer en zorgen in de laatste weken van machteloosheid.

Beste zuster en broer, familieleden en vrienden, straalt voor elkaar goedheid uit en vergeet niet dat de Heer u ook eens bij de hand zal nemen om u het echte leven binnen te voeren waar wij in een nieuwe liefde en vriendschap bij elkaar zullen zijn.

Beste vrienden, oud-strijders, blijft vrienden voor elkaar.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem