

Ik zal de Heer behagen in het land der levenden.  
Vesp. Def.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria VAN DE WALLE

weduwe van Mijnheer  
VITAL HAESBROECK,

geboren te Nederbrakel de 7 juli 1880 en godvruchtig overleden te Elst de 21 maart 1960, gesterkt door de H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

De Almachtige heeft dit aardse leven met beproevingen en kwellingen vervuld, om ons beter de waarde van het toekomstige eeuwig leven te doen begrijpen. Daarom leeft de mens voorzichtig en wijs, die de moeilijkheden hier op aarde kloekmoedig aanvaardt en geduldig verdraagt om aldus gemakkelijk de hemelkroon te verwerven.

De dierbre overledene is steeds een bezorgde en toegewijde moeder geweest, die de last en de kommer heeft gedragen van een talrijk gezin, maar dan ook het geluk had haar ziekbed omringd te zien met de genegenheid en de zorgen van hen die haar dierbaar waren.

Met een gerust gemoed zag zij haar einde naderen en bracht met liefdevolle overgave aan Gods heilige wil het offer van haar leven, in de hoopvolle verwachting op de eeuwige beloning van de gelukzaligen.

Bemide kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie, gij weet hoe zeer ik U allen heb liefgehad, daarom verwacht ik van U, dat gij mij uw wederliefde zult schenken door een vroom gebed. Vaart wel en tot zalig weerzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.



De families VAN DE WALLE en  
HAESBROECK,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelname  
en danken U.**

---

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst