

†

Om eeuwig gelukkig te leven werd geroepen
bij de Heer

MEVROUW

Maria VAN DE WALLE

weduwe van de Heer

Remi **HAESBROECK**,

geboren te Nederbrakel op 20 mei 1878
en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Brakel op 16 december 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Vader in de hemel, heb dank omdat wij van uw liefde zulke goede, liefhebbende moeder en grootmoeder ontvingen; in volle onderwerping schenken wij haar terug aan uw on-eindige majesteit. Wij mochten getuigen zijn van haar goedheid, genegenheid en schoon-menselijkheid. Zwaar hebt gij haar beproefd, maar het bracht haar slechts dichter bij U, bij U vond zij sterkte, op U stelde zij haar hoop en vertrouwen. Haar heengaan is voor ons een groot verlies. Zij was de band van gans onze familie. Nu zij gestorven is, voelen wij het als een grote leemte aan. Moge haar aanwezigheid bij God in de hemel tot zegen strekken voor ons op aarde.

Beste huisgenoten, ik dank U voor de jaren-lange oppas en vreugde die gij mij in mijn laatste levensjaren hebt geschonken. Moge God U daarvoor lonen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN DE WALLE, HAESBROECK,
DE WEERDT, VAN WAEYENBERGHE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel