

Wie in mij gelooft zal eeuwig leven !

Zij ontving door het geloof in Kristus eeuwig leven bij de Vader.



VROOM AANDENKEN VAN MEVROUW

Maria VAN DE WALLE

echtgenote van de Heer
GASTON DE PRIL,

geboren te Opbrakel op 27 mei 1896 en er godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus op 29 september 1971, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

In het herfsttij is zij heengegaan in eenvoud en berusting waarin zij altijd geleefd heeft. Zij aanschouwt nu de Heer die de zon laat opgaan en de seizoenen laat afwisselen. Als een rijpe vrucht na de loutering en ziekte is ze gevallen in de schoot van Gods liefde en barmhartigheid.

Maar hoe dankbaar wij ook willen zijn, toch ligt er een diepe treurnis in onze gedachten, en in onze woorden klinkt een toon van innige rouw, want hoe ledig zal nu het huisje zijn waar moeder woonde en steeds aanwezig was. Nu is ze uit ons geliefd midden verdwenen. De laatste liefdeband met haar is nu verbroken en ook de band die ons allen, haar kinderen, kleinkinderen, zo gemakkelijk samenbracht rond de haard.

Diep-godsdienstig en steeds liefdevol heeft ze de jaren van haar aards bestaan in plichts-

beseff en werkzaamheid aan gezin, familie en naaste omgeving met bestendig geduld en oprechte genegenheid gewijd.

De dood is in haar aards bestaan toch spoedig ingetreden. Toch geloven wij omwille van Gods goedheid, maar ook omwille van de lange loutering die ze in haar ziekte heeft doorstaan in kristelijk geloof en betrouwen, dat wie met Kristus de Calvarieberg bestijgt, ook met Hem zal verrijzen tot een ander en beter leven.

Bemide echtgenoot, en kinderen, ik dank U voor de toewijding en de moed waarmede gij zovele jaren mijn troost, steun en sterkte zijt geweest. In vreugde en smart hebt ge mijn leven gedeeld. Ik was blij en fier over uw trouwe liefde. Laten we ons nu schikken naar Gods Wil.

Mijn beste familieleden en kennissen, be- wijst me uw trouw en genegenheid door een goed gebed.

De families VAN DE WALLE, DE PRIL, DE GROOTE, DE CUBBER,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel