

'k Geef mij aan U over, Heer,
en in Uw armen,
val ik zonder vrees in sluimer,
zacht en stil.



**VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW**

Maria - Augusta VANDEWALLE

weduwe van de Heer

Isidoor VANDEWATTIJNE

geboren te Oubraker op 10 februari 1894 en tot
de vreugde van het Vaderhuis geroepen op
17 juli 1969, gesterkt door Kristus in zijn H.H.
Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Ze was lid van alle godvruchtige ge-
nootschappen van de parochie.

Moeders sterven niet, zegt de H. Augustinus,
want zolang men moeders kinders ziet, zolang
zal moeder leven. Daarom is er geen naam, die
zoeter en schoner klinkt dan "moeder", maar
ook geen verlies is zo pijnlijk als dat van een
moeder.

Met deze gedachten kijken wij naar moeder
op haar doodsbed.

De Heer had haar een schone ziel gegeven
en een edelmoedig hart, dat in haar gezin het
beste meegaf aan haar kinderen en kleinkinde-
ren. Ze was een voorbeeld als echtgenote en
huismoeder, die steeds het wel en het geluk
van de haren betrachtte. In voor- en tegenspoed
bleef ze onvoorwaardelijk op God betrouwen.
Ze heeft de kristelijke gemeenschap gediend
door haar voorbeeld, haar edelmoedige dienst-
vaardigheid en naastenliefde en door haar ge-
hechtheid aan God en Kerk. Zulke brave en
vrome mensen hebben niets te vrezen, maar
alles te verwachten in het toekomstige leven
bij hun Heer, die ieder naar verdienste be-
loont voor eeuwig.

Moeder, wij danken U voor dit leven, we
danken U voor alles wat ge waart voor ons en
gedaan hebt, uw voorbeeld, uw vrome gebeden,
waarin ge ons allen altijd bedacht hebt.

Mijn dierbare kinderen, schoon- en kleinkin-
deren, ik hield zoveel van U allen. Ik was zo
gelukkig en blij U allen rond mij te hebben.
Zovele lange en gelukkige jaren hebben we sa-
men met Gods zegen doorgebracht en geleefd
uit pure liefde; met wederliefde hebt ge mij
omringd. God zegene en beware U allen eens-
gezind en kristelijk. Gedenkt mij, die U zo
onverwachts voorging naar de Heer in een
vroom gebed.

De families VANDEWALLE, VANDEWATTIJNE,
DE CUBBER en DUSONG,

zijn zeer erkentelijk voor de blij-
ken van deelneming in de rouw en
danken U.

Uitg. S. GYSELINCK, Oubraker.