

« Bekend, geliefd door God te zijn
en altijd voort te leven
en sterven is maar even. » (M. Weemaes)



Vroom en dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Maria, Rachel VANDEWALLE

echtgenote van Albert D'HAEYER,

geboren te Oprakel op 29 mei 1917 en godvruchtig overleden te Brakel op 29 november 1979, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

« Gij moet vast en onwrikbaar blijven in het geloof, en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de Boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. » (Kol. 1,23)

Op haar manier heeft Rachel voorgeleefd wat Sint Paulus hier zegt. Zij was een sterke persoonlijkheid, die wist wat ze wou, daar ze onwrikbaar was in haar geloof. Haar leven was niet gebouwd op illusies maar één en al verwachting... wat er ook gebeurde, vreugde of pijn, ze verwachtte iets van het leven ! Zij had altijd te bieden wat een christen kan schenken : luisterbereidheid, attentievolle aanwezigheid, een boodschap waarmee je verder kon trekken door het leven. Het was een sterk mens : rust ging van haar uit... ze was niet van haar stuk te brengen. Heel bescheiden, ademde ze Gods zorg en liefde als een koele, verfrissende zekerheid in en uit.

Zo was zij dienaar van de Blijde Boodschap van geloof, hoop en liefde. Hoe dikwijls heeft ze deze goddelijke gaven niet overwogen ? Hoe dikwijls heeft ze met peter en meter haar trouw aan God herhaald, toen ze menig pasgeboren kindje naar de doopkapel droeg ? Zoals ze die kleine baby's droeg; zo wist ze zich gedragen door God. Beminde echtgenoot, al is voor ons geen mooie oude dag weggelegd, blijf toch dankbaar voor de wederzijdse genegenheid die we mochten delen. Tel uw herinneringen, dan blijf ik bij u.

Beste kinderen, laat iets van mij verder leven in uw persoon. Laat vader en elkaar aanvoelen dat ik voortleef in uw geloof, hoop en liefde.

Beste familie en vrienden, herinner u mijn naam in gebed en liefdevolle verbondenheid.

« God, Gij zijt mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn schild en mijn vertrouwen ! »

De families

D'HAEYER, VANDEWALLE,
VANDEMENSCHBRUGGE, DE VOS,

danken U
voor de blijken van christelijke deelneming.

--- Namis op 23 december 1979 te 10 uur.

De Beiaard