

En wil ik uw leven bezingen,
dan worden mijn woorden een lied,
een lied van eenvoudige dingen
van werken en vreugd en verdriet...
dan worden mijn woorden een kroon
mijn vader, uw leven was schoon...



TOT VROME GEDACHTENIS AAN

DE HEER

Norbert, Robert Van de Walle

**echtgenoot van
Germaine, Marie-Thérèse LOEDT,**

geboren te Zegelsem op 26 mei 1927 en
godvruchtig overleden in het Gasthuisberg-
ziekenhuis te Leuven op 5 april 1985,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Over velden en landouwen galmde het feest-
telijk geluid der paasklokken... de Heer is
waarlijk verrezen... zonde en dood zijn over-
wonnen... het lijden heeft zin en waarde.
Elk mensenleven wordt onderworpen aan de
proef en de eindvolharding in het goede,
uit op medeverrijzen met Kristus en het
deelgenoot worden aan de verheerlijking.

Voor Norbert was het echt Pasen; ontmoet-
ting met de Heer. Zijn leven heeft hij ge-
wijd aan goed doen: dienstbaarheid voor
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, zon-
der veel klagen. Rusteloos waren zijn dagen
door zijn ziekte, de zorg en de kommer
om zijn plichten goed te vervullen.

Hij genoot ervan, alles geordend en groei-
end rond zich te zien; het was hem een
beeld der goddelijke voorzienigheid. Hij
zocht geen aardse roem, maar zijn betrach-
ting was de Heer te kunnen nazeggen:

« Vader, ik heb U op aarde verheerlijkt
door het werk te volbrengen dat Gij mij

hebt opgedragen te doen ». (Joh. 17,4)

Moge de Heer het lijden van vader verenigen
met Zijn kruisoffer, en zijn menselijke
zwakheid aanvaarden.

Wij bidden en betrouwen dat hij, verlost
door Kristus'lijden en sterven, ons bij de
Heer is voorgedaan en opwacht.

Geliefde echtgenote, dank om uw stille en
blijvende bezorgdheid; het was nooit iets
te veel gevraagd. Moge mijn aandenken
steeds een blijvende bron zijn van stille
vreugde, vrede en troost.

Mijn kinderen en kleinkinderen, richt uw
leven naar het voorbeeld van vader; ik
dank u om uw toewijding. Denk nog dik-
wijls aan mij, troost moeder.

Dierbare bloedverwanten, goede geburen en
kennissen, mijn dood slaat u met verstom-
ming, want uw genegenheid voor mij was
groot en oprecht. Bidt allen voor mij en
leidt een leven dat kristelijk is en voor-
beeldig, want dat is in elk opzicht de
veiligste weg naar het eeuwig leven.

Mijn Jezus barmhartigheid.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bidt voor ons.

Uw gebeden en medeleven
waren voor ons een troost en steun,
hiervoor danken u de families
VAN DE WALLE, LOEDT,
COLIJN, VANCOPPENOLLE.

Namis : zondag 19 mei 1985 om 9 u.30.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel