

†

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Oscar VAN DE WALLE

weduwnaar in het 1ste huwelijk van Mevrouw

Marie DE RICK

en in het 2de huwelijk van Mevrouw

Delphine DE RICK

geboren te Vlierzele op 16 maart 1890 en godvruchtig overleden te Zottegem, op 30 maart 1973, gesterkt door het sakrament van de zieken.

Lid van de Kristelijke Bond van de Gepensioneerden.

Lid van de Vuurkruisiers, vereerd met verschillende eretekens. Oudstrijder 1914 - 1918.

Hij had zijn drieentachtigste verjaardag moeten vieren in de kliniek, waar hij was opgenomen wegens een verraderlijke val. Zoals in elke mens leefde ook bij hem nog de hoop op genezing om nog wat tussen zijn kinderen en kleinkinderen te kunnen blijven. Maar ook hier waren Gods wegen anders dan de menselijke verlangens.

Gelaten heeft hij ook dat laatste offer gebracht, zoals hij dat heel zijn leven heeft gedaan in geloof en hoop, zoals het de ware kristen past en dat zijn leven tot volle vruchtbaarheid brengt. Hij kende de droeve oorlogsjaren in de loopgrachten en was een moedig kameraad in het wapengeweld.

Een eenvoudig en schoon leven als mens en als vader is nu op deze wereld afgesloten. Maar wij geloven dat dit het einde niet is maar alleen de doorgang naar het eeuwige leven in God, die hem zal opnemen in zijn grote liefde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw zorgende genegenheid vooral in mijn oude dag. Dat heeft mij gelukkig gemaakt, ook al waren mijn lichaamskrachten niet zo sterk meer.

Moge God u allen in liefde en vrede bewaren en vergeet mij niet in uw gebed.

Mr & Mw Michel De Cooman-Van De Walle en kind.
Mr & Mw Julien Van De Walle Schoupe en kinderen,
Mr & Mw Gustaaf Van De Walle-Janssens en kinderen.
Mr & Mw Laurent Schoupe-Van De Walle en kind,
Mr & Mw Roger Van De Walle-Jacobs en kinderen,
De families Van De Walle, De Rick, Aelbroeck en Janssens.

DANKEN U voor de blijken van deelneming en gebeden.

Uitg. O. Van Lierde, Hillegem