



Vroom aandenken aan

DE HEER

Paul, Joseph, Jean
VAN DE WALLE

zoon van wijlen Emiel en Marie Clothilde
VAN DE WALLE - DE SMET

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 16 december 1930
en godvruchtig overleden in het

Sint-Franciscustehuis te Brakel op 22 juni 2002,
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen waren voor
ons een troost. Wij danken U ervoor.
De familie.

De namis wordt opgedragen op
donderdag 25 juli 2002 om 18.45 uur in de
parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel opgenomen
te Sint-Maria-Oudenhove.

Paul is geboren en opgegroeid in zijn ouderlijke
woning te Pijperzele, waar hij samen met zijn
tweelingszus Agnes, de boerderij van hun ouders
verder zette.

Na de dood van Agnes bleef hij de kracht vinden,
samen met de kinderen van Agnes, om de
boerderij verder te runnen zolang zijn krachten het
toelieten.

Paul had een sterke familieband en keek steeds
met plezier uit naar de bezoekjes die hem
gebracht werden.

Tot vorig jaar zijn ziekte toenam en hij zienderogen
achteruit ging. Toch heeft hij zijn pijn tot het laatste
moment moedig gedragen.

Dank aan mijn familie en in het bijzonder aan mijn
lief petekind Marijke die mij gedurende mijn ganse
ziekte heeft bijgestaan en verzorgd.

Ik zeg jullie geen vaarwel maar tot weerziens.

De avond komt zo stil, zo stil,
zo traagzaam aangetreden,
dat niemand weet, wanneer de dag,
of waar hij is gegleden.

't Is avond, stil...en mij omtrent,
is iets, of iemand onbekend,
die, zachtjes mij beroerend, zegt:
" 't is avond en 't is rustens recht".

Guido Gezelle

