



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

PHILIPPE VANDEWALLE

zoon van Albert en Adrienne
VANDEWALLE-DE WEVER,

geboren te Ronse op 15 mei 1961
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
16 januari 1983, ten gevolge van een
verkeersongeval

Fel begaafd, met een beroep in handen,
gezond en sportief, aangenaam in de omgang
en gediensstig voor om het even wie: zó stond
Philippe nu op de drempel van het volwassen
leven. Schone dromen mocht hij koesteren
voor een gelukkige toekomst hier op aarde.

Als God heeft toegelaten dat het droeve
noodlot percies op dat uur kwam toeslaan,
zou het niet deels ook zijn om te tonen dat
niets ons kan beveiligen tegen de dood? Dat
het woord van zijn mensgeworden Zoon waar
blijft: "Gij kent dag noch uur: weest dus
waakzaam"? Dat eigenlijk één enkele zaak
van belang is: zó leven dat de dood ons
nooit onvoorbereid kan treffen?

Hoe brutaal hij ook van ons is heengegaan,
in onze herinnering zal blijven het beeld van
zijn goedheid en vriendelijkheid, van zijn
onbaatzuchtige inzet, van trouwe kameraad-
schap.

Beste Ouders, ik had geen gelegenheid om
U vaarwel en dank te zeggen. Gij hebt mij
leren bidden in het Onze Vader: "Uw wij ge-
schiedel!". Dit is voor U nu plots een zeer
moeilijk gebed geworden! Maar zó is het: God
is zó groot dat wij Hem niet kunnen begrijpen.

Lieve zusters en broer Johan, door uwe
liefde voor vader en moeder kunt gij iets
verzachten van de scherpe pijn die zij nu
verder moeten dragen. Weest de troost die
hun hartwonde zal helen.

Grootouders, vrienden, geburen: vaart allen
wel. Bidt vurig voor mij!

De Heer en Mevrouw
Albert VANDEWALLE-DE WEVER,
zijn ouders;

De Heer en Mevrouw
Dany DESMAELE-VANDEWALLE en kind,
Mejuffer Isabel VANDEWALLE,
Jongeheer Johan VANDEWALLE,
zijn broer, zusters en schoonbroer;

De Heer en Mevrouw
Laurent VANDEWALLE-BAERT,
zijn grootouders;

De families VANDEWALLE en DE WEVER

danken U voor de blijken van deelneming,

Drukk. BOTTELDOORN - Maarkedal